

De
WAANZINNIGE
BOOMHUT
VAN **26** VERDIEPINGEN

AntizwaarteKraacht-
Kamer

Skate-
ramp

Andy's
slaapKamer

Help!

TATTOO

Automatische
Tatoeër-
machine

NOODINGANG
VOOR GEHEIM
ONDERGRONDS
LABORATORIUM





De
**WAANZINNIGE
BOOMHUT**
VAN 26 VERDIEPINGEN

Botsautobaan

**ANDY GRIFFITHS
en TERRY DENTON**

Vertaald door
EDWARD VAN DE VENDEL



LANNOO

www.lannoo.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2014

ISBN 978 94 014 1534 7

D/2014/45/84

NUR 283

Oorspronkelijke titel *The 26-Storey Treehouse*

© Oorspronkelijke uitgever Pan Macmillan Australia, Pty Limited, 2012

Text copyright © Backyard Stories Pty Ltd 2012

Illustrations copyright © Terry Denton 2012

© Nederlandse editie Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2014

Vertaling Edward van de Vendel

INHOUD

HOOFDSTUK 1: De boomhut van 26 verdiepingen	7
HOOFDSTUK 2: Hoe we elkaar leerden kennen	31
HOOFDSTUK 3: Waarom de haaien Terry's onderbroeken opaten	41
HOOFDSTUK 4: De open-haai-operatie	61
HOOFDSTUK 5: Het verhaal van Terry	77
HOOFDSTUK 6: Het verhaal van Andy	109
HOOFDSTUK 7: Het verhaal van Jill	143
HOOFDSTUK 8: Waarom wij piraten zo verschrikkelijk haten	165
HOOFDSTUK 9: Brokstukken, wrakhout... en schipbreukelingen	203
HOOFDSTUK 10: Het verhaal van de piratenkapitein	217
HOOFDSTUK 11: Tien piraten met pech	257
HOOFDSTUK 12: Het Labyrint des Doods	295
HOOFDSTUK 13: Het laatste hoofdstuk	321

HOOFDSTUK 1

DE BOOMHUT VAN 26 VERDIEPINGEN



Hoi, ik heet Andy.

Dit is mijn vriend Terry.



We wonen in een boom.



Maar als ik zeg ‘boom’, dan bedoel ik boomhut.
En als ik zeg ‘boomhut’, dan bedoel ik geen oud,
gammel hutje – dan bedoel ik een boomhut *van*
26 verdiepingen! (Het was eerst een boomhut
van 13 verdiepingen, maar we hebben er
13 verdiepingen bijgebouwd.)

Dus waar wacht je nog op?
Kom maar boven!





NOODINGANG
VOOR GEHEIM
ONDERGRONDS
LABORATORIUM



We hebben er een botsautobaan bij gemaakt,



een skate-ramp (met krokodillenkuilhindernis),



een arena voor moddergevechten,



een antizwaartekracht-
kamer,



een schaatsbaan (met echte schaatsende pinguïns),



een opnamestudio,



een mechanische stier die Steven heet,



een ATM (mocht je niet weten wat dat is:
een Automatische Tatoeëermachine),



een ijssalon met achteventig smaken, waarin je bediend wordt door een robot die Edward Schephand heet,



en het Labyrint des Doods – een labyrint dat zo ingewikkeld is dat niemand die er in gegaan is er ooit weer uit is gekomen.





Stomme
gps!

